

# Föreningen *Kilsbergstugan*

Medlemsinformation hösten 2023  
[www.tomasboda.se](http://www.tomasboda.se)



**Premiär i Tomasboda söndag 5 november kl 10**

**Dags att förnya medlemskapet 2024**

- använd bifogat inbetalningskort



## Ordföranden har ordet

Två år! Tänk vad tiden går. Under åren har mången valberedning hört av sig om än det ena och än det andra. Vissa uppdrag har jag tagit på mig efter en tids fundering och andra har jag avböjt.

När valberedningen för Föreningen Kilsbergsstugan ringde mig kände jag mig lite hedrad och tackade ganska omgående ja! Tomasboda är en kär plats som jag ofta återkommit till under många år. Till fots, per mountainbike eller, kanske helst, på skidor. Den här säsongen har ju som ni vet inte inneburit så värst många tillfällen till skidor i naturen, men i fredags, den sista mars tog vi på oss skidorna vid Gårdsjötorp och fick äntligen en härlig tur upp till Tomasboda. I solnedgången delade vi en Kexchoklad och lite vatten på "Jörgens Bänk", vilken seger! Annars gillar jag gamla traditioner och sedan tre år tillbaka är jag en flitig surdegbakare. Ni som kommit i kontant med oss krängelbakare vet att det är nästan lite religion kring bakandet. Jag har kommit fram

till att det visserligen är lite pyssel, men om man håller sig till några grunder så är det inte så väldigt svårt. Jag rekommenderar någon grundbok eller för den del någon video på youtube, så har jag lärt mig. En bok som jag gillar för dess enkla sätt att närma sig bakningen är Kenny Jakobssons "Surdeg- Lär dig grunderna". Den fanns med på bokrean för under 100:-, håll utkik! Jag bistår gärna med tips och kanske skulle vi ordna en grundkurs för den som är intresserad. Jag har skrivit ihop



en liten grundkurs i form av en "Powerpoint" som jag gärna delar med mig av. Skicka mig ett mejl på:  
[mats.arvidsson@tomasboda.se](mailto:mats.arvidsson@tomasboda.se)

### **Vi ses i Tomasboda!**

Scouterna fortsätter att serva oss med fika på söndagarna mellan 10:00-15:00 ända till Valborg.

Den 20/5 kl. 09:00 är ni alla välkomna på arbetsdag då vi gör fint, både ute och inne, på Tomasboda. Sedan ses vi väl alla den 1/6 kl. 18.30 för årsmöte i den soliga församlingen!

Allt väl!

**Mats Arvidsson, Ordförande Föreningen Kilsbergsstugan.**

Oktober/November! En tid av förväntan för oss som gillar vintern. Hösten lider mot sitt slut och snart kommer den första snön. Nu väcks hoppet om en härlig vinter fylld av aktiviteter. Självt gillar jag både längdskidor och långfärdsskidor. Så här strax innan vintern börjat kan jag inte låta bli att tänka: Det här kommer att bli en bra vinter! En bra vinter bjuder på många vackra dagar med några minusgrader och snö (för skidor) eller blanka isar för skridskor. Nu blir ju inte alltid vintrarna som vi önskar. De första åren familjen bodde i Örebro t.ex. var snöfattiga och det tog några år innan vi upptäckte Kilsbergen och Tomasboda. Nu kan vi knappt bärga oss innan det går att ta bilen till någon av alla de platser man kan utgå ifrån. När man bor ca: 10 min från Ånaboda finns det många möjligheter. Jag har dessutom ett stort teknikintresse och kunde inte låta bli att testa en av de senaste tekniska trenderna, AI när jag skulle skriva denna lilla krönika.

*Jag bad ChatGPT skriva ett kåseri.*

*Jag matade in följande:*

"Skriv ett kåseri om Tomasboda Kilsbergen och skidåkning" och ut kom bl.a. följande:

I hjärtat av Kilsbergen, det vackra bergsmassivet som sveper genom Bergslagen som en böljande grönskande våg, finner vi en av naturens mest välsignade gåvor till människan –

Tomasboda. En plats så särskild att den verkar ha skapats enbart för att vi människor ska kunna utforska dess underbara terräng och känna pulsen av äventyr, inlindad i ett täcke av gnistrande vinterlandskap. Vad är det då som gör Tomasboda till den magiska destinationen för skidåkning? Vart dessa nya verktyg skall ta oss i framtiden vet väl ingen

ännu, men en annan sak är i alla fall säker: Scouterna börjat säsongen i Tomasboda och ända till Valborg kan ni njuta deras fika mellan 10:00 och 15:00 varje söndag (utom Julafton som råkar vara en söndag i år) Och om ni är nyfikna på ChatGPT besök denna adress:

<https://chat.openai.com/>  
Där skapar du snabbt ett konto helt gratis och kan börja testa. Fråga om något, be den skriva en dikt eller låt den översätta en text. Möjligheterna är omöjliga!

Allt väl!  
MatsArvidsson,

## Årsmöte i Tomasboda

Årsmötet kunde efter en viss försening komma i gång strax efter kl 18,30

Årsmötet kunde hållas ute vid den södra gaveln efter att långbänken hade kompletterats med några extrabänkar. Ca 16 medlemmar hade hört sammat kallelsen och kunde avnjuta årsmötet i strålände sommarväder.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden

Mats Arvidsson omvaldes till ordförande på två år liksom styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Håkan Åvall och Kjell Stockhaus.

Till suppleanter på ett år omvaldes Sven Nilsson, som avled under året, och John Bärj och till valberedning valdes Carl-Eric Karlsson och Lotta Sörman

Årsmötet fastställde oförändrad avgift för 2024 till 100/200 kronor per år.

På förslag av styrelsen utdelades förtjänsttecken till fyra välförtjänta medlemmar, som erhöi det nya större metall-



En väikänd trio i Tomasboda. Kristina och Jörgen Andersson och Elisabet Wennhager.

märket enligt följande: Elisabet Wennhager, Jörgen och Kristina Andersson samt Carl-Eric Karlsson som dock inte kunde närvara utan får sitt märke vi ett senare tillfälle.

**Sven Nilsson till minne.** Sven Nilsson var medlem i Föreningen och även med i dess styrelse. Sven var en flitig deltagare på arbetsdagarna så länge hans krafter tillät. Han var en profil när han kom åkande på sin fyrehjulning. Sven tog även över ansvaret för kulturstigen i Tomasboda efter Lars Engdal.



**Lars och John Bärj.**

När några amerikasläktingar till Wägers i Tomasboda hörde av sig och ville återse sina förfäders födelseplats tog Sven på sig ansvaret för detta och guidade på ett föredömligt sätt.

**Jörgen Andersson**

# Edward och Oskar utvä till Kanada i början av 1

När jag år 2015 rotade bland bråte i en lada i Bocksboda fann jag ett vykort och ett brev som berättar något om livet i Kilsbergen för över hundra år sedan.

Vykortet, adresserat till fröken Anna Andersson i Hofmanstorp, är skrivet i maj 1909 i Kenora i Kanada och signerat med initialerna E.W.

Vykortsskrivaren har korsat Atlanten med båten R.M.S. Empress of Britain och haft sällskap med Annas bror Oskar i en vecka i Kenora. Oskar har tidigare samma dag som vykortet skrivits rest till Winnipeg för att möta hans och Annas bror Edward. Bröderna är nu ”ute på arbete långt härifrån”.

Brevet, författat av Edward i slutet av februari 1920 i McBride, en by vid Cariboo-bergen i östra Kanada är adresserat till Anna och hennes man, Leander Gustavsson, Edwards barn-domskamrat. Edward skriver:

*Bästa Svåger o Syster lev väll!*

*Tusen tack för brevet som jag erhöll för 2. veckor sedan vari jag ser att ni är friska och krya där hemma på eder Egendom.*

*Well jag får också omtala att jag har nu också blifvit s.k. bonde. Jag köpte land eller*

*rättare sagt vi, Oskar och jag vi köpte land här i British Columbia för två år sedan det är godt land må du det är bättre land må du tro, än vad vi hade hemma, jag hade första skörden af hafre här förliden sommar dess vax och blef ända upp till 3, alnar lång, vad tror du om det, ock det var ändå utan någon helst gödning, så nu är jag fångslad här trots jag är ungarl.*

”

***Jag har arbetat  
mycket på järnvägen  
här som förman  
under de sista åren  
jag kan språket nu  
så jag kan jöra goda  
pengar här i Canada***

*Wi har just skrivit till Alma och Hilda vi tänker att senda en af dem billjett, nu i vår, om hon vill resa hit och koka för oss.*

*Jag ser att du knogar med att kola milor det vore nog för hårdt arbete för mig nu. Och så skjuter du någon hare eller orre ibland det skulle vara saligt att få vara med dig ute på jakt en gång till. Jag ser att all ungdom är gift som vi lekte tillsammans med då vi växte upp*

# Ändrade från Kilsbergen 900-talet



Hur är det med din far och mor lever dom än om så är helsa dem mycket från mig

Jag ser också att du har en stor duktig pojke så du får snart lite hjälp på din farm i framtiden.

Well jag får sluta med de bästa Helsningar från oss Ed. och Oskar

När du skriver så skriv endast Ed. jag har ändrat mitt namn, glöm ej det, så är du snäll min gamla barndomskamrat. Det skulle vara trefligt att få språkas muntligt en gång till i lifvet.

**Sammanställt av John Bärj**

## Noterat

### Adress okänd!

Efter varje utskick får vi ett antal försändelser i retur, stämplat **adressen okänd.**

Anmäl ny adress till:  
**avallhakan@gmail.com**



### Bilder från förr

Den här härliga bilden har vi fått från John Bärj. Finns det fler som har gamla bilder så tar vi gärna emot dessa.

## Hemsidan

Surfa in på  
Föreningens  
hemsida.

Föreningen Kilsbergstugan har en egen hemsida med såväl viktiga nyheter som intressant historik.

**[www.tomasboda.se](http://www.tomasboda.se)**



## Kampen om kårkannan

Lördag 23 september samlades Örebro NSF Scoutkår i Tomasboda för den årliga kampen om Kårkannan. Kårkannan är en gammal mjölkkanne som göms någonstans i närheten. Scouterna som deltar delas in i grupper/patruller med blandade åldrar. För att hitta kannan behöver scouterna lösa en mängd olika uppgifter av varierande art. Det gäller ofta att kunna samarbeta och att hjälpa varandra. En patrull brukar vara först med att hitta gömstället, men alla får samma pris som är godis.



# Arbetsdag i Tomasboda

Lördagen den 9 september var det dags för höstens traditionella arbetsdag.



Deltagare från Föreningen Kilsbergsstugan och Örebro NSF Scoutkår jobbade med att färdigställa stugans östra vägg. Tidigare har den södra gaveln renoverats. Övriga arbetsinsatser den här dagen var gräsklippning och fönsterputsning. Några fick i uppdrag att snygga upp på lägerplatsen samt satte upp den uppräskade skylten på Alvars minnesplats.

Den 25 oktober storstädade man stugan och de nyslagna ängarna såg jättefina ut.

## Ingemar Ekegrens minnesfond och Vandrarnas Kapell



Kilsbergen och framför allt Tomasboda låg honom varmt om hjärtat. Under åren 1993-1999 var han ordförande i Föreningen Kilsbergsstugan. Vandrarnas Kapell var han en av de ivrigaste tillskyndarna till. Enligt hans egen önskan upprättades också en speciell fond som stöd för den framtida skötseln och underhållet av Vandrarnas Kapell.



Tidens tand börjar göra sig gällande och kapellet pockar på ett kommande underhåll. Hjälp oss att förstärka fonden. Du kan göra det genom att sätta in ett bidrag på plusgirokonto 71 05 37 - 2 ange "Ingemar Ekegrens minnesfond"

# Invasiva växter i Tomasboda

Blomsterlupin, kanadensiskt gullris, parksallat, jättebalsamin, parkslide, jätteloka och vresros.

Föreningen Kilsbergsstugans såväl som Scouternas medlemmar har under sommaren bekämpat de blomsterlupiner som växer kring stugan.

Blomsterlupin är en invasiv växt som är ett hot mot Tomasbodas ängsflora eftersom lupinerna binder kväve i marken och det skapar problem för ängsblommorna.



## Ordförande Mats bjuder styrelsemedlemmar på en smarrig äppelpaj



Jörgen Andersson, John Bärj, Kjell Stockhaus, Lars Stjärnkvist och Mats Arvidsson. Ej med i bild Håkan Åvall, foto.

### Mats äppelpaj

6 portioner

4 - 6 äpplen  
150 g smör  
3 dl havregryn  
2 dl socker  
1/2 dl ljus sirap  
1 1/2 dl vetenjöl  
1/2 tsk bakpulver  
2 msk mjölk

### Gör så här:

Sätt ugnen på 175 grader  
Smält smöret i en kastrull. Dra av från värmen. Blanda i alla övriga ingredienser utom äpplena.

Skala, kärna ur och skiva äpplena tunt.

Lägg äpplena i en smord ungssäker form. Fördela smeten över.

Ställ in i mitten av ugnen ca 35 minuter eller tills pajen är gyllenbrun och knäckig. Servera med glass eller vaniljvisp.