

1928 - 2018

Föreningen *Kilsbergstugan*

Medlemsinformation hösten 2018



Få medlemmar på arbetsdagen



FOTO: Elisabeth Wennhager

Åtta av föreningens medlemmar fanns på plats för att putsa fönster, stapla ved, klippa gräs runt stugan och längs kulturstigen. Några ägnade sig åt att rensa och elda en del skräp vid höstens städdag i Tomasboda.

Endast åtta medlemmar hade kommit till höstens arbetsdag 15 september, trots att det endast var en vecka före jubileet och det fanns en hel del jobb att utföra.

Men de som kom kämpade på med fönsterputs, vedstapling och gräsklippning. Kulturstigen fick en uppsnyggning och det eldades upp en del skräp. Att tillslutningen blev så dålig, det var en liknande tendens i våras, är inte alls bra.

Medlemskåren blir allt äldre, och nyrekrytering är av nöden om vi skall orka fortsätta med tillsynen och skötseln av Kilsbergstugan.

I Servicegruppen har viss nyrekrytering skett, men flera yngre krafter är synnerligen välkomna. Föreningen har hundratals medlemmar, men endast ett 20-tal som är mer eller mindre aktiva.



Föreningen Kilsbergstugan har en egen hemsida med såväl viktiga nyheter som intressant historik.

www.tomasboda.se



120 medlemmar hade samlats i Tomasboda!

Kilsbergstugan firade 90 år

Föreningen Kilsbergstugan 90 år

1928 - 2018



Vid grillplatsen bjöds det på korv med bröd och nygrillade skrabbelucker.

1928 bildades Föreningen Kilsbergstugan, och 23 september i år firades 90-årsjubileet i Tomasboda inför en talrik publik. Över 120 personer hade samlats, och NSF Scouterna bjöd på såväl grillad korv som skrabbeluckerbakning över öppen eld. Det senare är en kombination av sockerkaka och pannkaka som efter gräddning vänds i kanelsocker och smakar alldeles utmärkt till en rykande kopp kaffe. Såväl kaffe som kaffebröd hade en rykande åtgång den här jubileumsdagen, till slut var det endast knäckebröd som kunde erbjudas som tilltugg till kaffet.

Karl Lager berättade livfullt om verksamheten i Tomasboda från början av 1930-talet och framåt.

Kaffe och bulle för 50 öre

Från gamla dokument kunde han konstatera att kaffe och bulle kostade 50 öre, och en övernattning i stugan kostade 1 krona. Karl Lager har själv under tidiga ungdomsår varit med sina föräldrar och drivit verksamheten i Kilsbergstugan.



"En övernattning kostade 1 krona"



Jörgen Andersson berättar för Hans Nilsson om den miniatyrtställning som visades i samband med föreningens 50-årsjubileum.

Det handlade om att hjälpa till med att bära upp vatten, bära in ved och att vädra sängkläder efter nattgästerna. Allt sedan 30-talet har verksamheten med att betjäna allmänheten, främst under vinterhalvårets veckoslut, pågått kontinuerligt. Numera är det NSF Scouterna som sköter serveringen medan Föreningen Kilsbergstugans medlemmar svarar för skötseln av stugan och närområdet. På förstutrappen hade Jörgen Andersson satt upp en informativ tavla med texter och bilder från olika händelser i Tomasboda genom åren. Programmet i övrigt denna jubileumssöndag bestod i tipspromenad med många fina priser och underhållning av medlemmar från Örebro Dragspelsklubb.

KJELL STOCKHAUS



Föreningen Kilsbergstugan 90 år



Karl-Fredrik "Kalle" Lager berättade om sitt liv i Kilsbergen om hur han redan som 6-åring hjälpte sina föräldrar med serveringen i Tomasbodastugan.



En tipspromenad med frågor om Kilsbergen och Tomasboda med en del kluriga frågor väntade deltagarna. Priser med bl.a mat-checkar till de bästa.



Carl-Erik Carlsson t.h. bjuder Jörgen Andersson på egenhändigt bakade bullar.



Baka egna Skrabbelucker
 1 ägg
 3/4 kkp socker
 2 kkp mjöl
 1,5 tsk bakpulver
 1 kkp mjölk
 smör till gräddning
 (ett gammalt recept efter Kajsa Warg)



Långväga gäster till föreningens 90-årsfirande kom ända från Skåne.



Vid grillplatsen bjöds det på korv med bröd och skrabbelucker.

Föreningen Kilsbergstugan 90 år



En trio från Örebro Dragspelklubb underhöll med glada låtar.



Lätt som en plätt bär han sin basfiol bland stubb och sten. Vägen från stugan till parkeringen var en utmaning.

Ny ordförande i Kilsbergsstugan

Merit Israelsson är vår nya ordförande

Vid ordinarie årsmöte i juni i år avgick vår mångårige ordförande Lennart Nyström.

Valberedningen jobbade förgäves med att försöka få fram en ersättare, och en ny valberedning tillsattes. Under sommaren fick styrelsen på olika vägar fram ett nytt namn, och i anslutning till jubileet 23 september valdes Merit Israelsson till föreningens nya ordförande.



Ny ordförande i Föreningen Kilsbergsstugan är Merit Israelsson. Hon valdes vid ett extra årsmöte i samband med jubileet.

Merit Israelsson, nybliven pensionär, har haft en rad olika chefsbefattningar inom såväl den kommunala som akademiska världen. Hennes intresse för friluftsliv i allmänhet och kanske framför allt Kilsbergen är stort, och hennes kontaktnät inte minst inom den kommunala sektorn kan bli en stor fördel för vår förening.



Efter 17 år som ordförande avgick Lennart Nyström och avtackades av Kjell Stockhaus.

Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Merit Israelsson Hans Nilsson Håkan Åvall
Jörgen Andersson Lars Stjärnkvist Jörgen Westman Kjell Stockhaus

Anmäl ny adress till: avallhakan@gmail.com eller telefon 019-20 24 22

Amerikabesök



Söndagen 1 juli 2018 fick vi besök av ättlingar till Per Viktor Wäger från Wägerstorpet norr om Tomasboda. Det var 5 personer, 5 av dessa ättlingar 5, 6 och 7 generationer efter Per Viktor Wäger som reste runt i Sverige och sökte sina rötter. Per Viktor Wäger emigrerade till Pennsylvania och fick jobb i kolgruvor. I Pennsylvania bor fortfarande ättlingarna kvar. Fotot är taget på trappan framför Närkes Kils kyrka.

Text o bild: Sven Nilsson