

## Till minne av Alvar Isaksson

Scouterna i Sverige har sorg.

Det kan kanske låta som en överdrift men faktum är att under årens lopp har 100-tals scouter från hela Sverige besökt Tomasboda och blivit bekanta med Alvar och lärt sig uppskatta hans personlighet.

NSF-kåren i Örebro som sedan 1972 har ansvarat för serveringen i Tomasboda har haft en ovärderlig hjälp av Alvar. En öppen stuga även på lördagarna var Alvars eget initiativ och gåva till alla vandrare och skidåkare.

När vi i februari 1994 föreslog Alvar till årets friluftspromenad anade vi inte att han bara hade ett och ett halvt år kvar att leva. Men vad vi skrev i motiveringen då gäller fortfarande.

"Han är en av eldsjälarna i Föreningen Kilsbergsstugan och som gör det möjligt, genom sitt ideella arbete, att hålla både stugan i Tomasboda och landskapet öppet till gagn för det rörliga friluftslivet i Kilsbergen. Han röjer sly och slår ängarna med lie och skapar därmed förutsättningar för en blomsterprakt och artrikedom som är unik i Kilsbergen.

På sommarhalvåret tar Alvar emot besökare från skolor, dagis, fritids och även från föreningslivet och företag - det kan bli upp till 2000 besökare under sommaren. Alvar berättar då om Kilsbergen och då speciellt hur livet var förr i Tomasboda. Därmed har Alvar, förutom att han bidragit till friluftslivets utveckling, även lyckats förmedla en bild av det strävsamma livet i en torparstuga till 1000-tals ungdomar."

Till sist vill jag göra en personlig reflektion.

Mina starkaste minnen tillsammans med Alvar är från de söndagar när all veden och vattnet var inburet, termoserna fyllda, snön yrde utanför husknutan, fönsterluckorna smällde i vinden och det sprakade i bergslagskaminen. Då låg vi där på rygg och filosoferade om livet och löste världsproblemen. Vanligtvis slog vi vad om "att idag kommer det inte många besökare". Ofelbart så hördes någon stampa av sig snön på förstukvisten och vi måste avsluta våra filosofiska diskussioner och resa oss upp.

Det är dessa stunder som jag vill minnas och som ska ge mig och oss i kåren kraft att ta vid där Alvar slutade.

NSF scoutkår i Örebro vill gärna att Alvars minne lever vidare och tar härmed initiativet till någon form av minnessten eller minnesplatta i Tomasboda.

Tack Alvar !

För NSF Scoutkår i Örebro

Jörgen Andersson  
Stugfogde