

Minnesord Lars Blom

En av vår förenings äldsta medlemmar, Lars Blom, gick bort den 10 april i år. Lars och hans hustru Ingegärd har under alla år varit självskrivna deltagare vid Tomasboda när det varit sammankomster av olika slag. Det har varit vid arbetsdagar och det har varit vid andra sammankomster för medlemmarna.

Lars Blom blev 95 år.

notiser

Stölder i Tomasboda

Nu har även Tomasboda drabbats av vandralisering och stölder. Två mässingsskyltar vid Vandrarnas Kapell har skruvats bort, och på Kilsbergsstugan har man kunnat konstatera brytmärken vid ett fönster. Vid Gårdsjötorp har liknande skadegörelse

noterats, men där hittade man de bortskruvade mässingsskyltarna utslängda i naturen ett stycke ifrån.

Händelserna vid Kilsbergsstugan har polisanmälts.

Adressändring

Anmäl ny adress till:
avallhakan@gmail.com
eller telefon 019-20 24 22

Föreningen *Kilsbergsstugan*

Medlemsinformation hösten 2016



Nu är det dags att förnya medlemsskapet för 2017

Scouterna har servering i Kilsbergsstugan söndagar 1 nov. - 30 april kl 10-15



Föreningen Kilsbergsstugan har en egen hemsida med såväl viktiga nyheter som intressant historik.
www.tomasboda.se

Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Lennart Nyström Hans Nilsson Håkan Åvall
Jörgen Andersson Lars Stjärnkvist Jörgen Westman Kjell Stockhaus



Gunnar Backlund

7000 kronor till Kilsbergsstugan

Gunnar Backlund, som avled i slutet av förra året, har testamenterat 7 000 kronor till Föreningen Kilsbergsstugan. 2 000 kronor av dessa pengar skall enligt Gunnars vilja användas till vård av och så småningom bortstädning av de skulpturer som finns i anslutning till Tomasboda. Enligt Gunnar skall dessa träskulpturer få återgå till naturen när tidens tand gjort sitt.

De 5 000 kronorna utöver de öronmärkta 2 000 kommer väl till pass eftersom en del kostnadskrävande projekt ligger inom en snar framtid. Den just avslutade fönsterreoveringen har dessutom varit kostsam, men där har medlemmarna i föreningen på ett mycket verksamt sätt bidragit med medel.

Att hjälpa småfågeln ger mycket tillbaka

Nu börjar en tid som är mycket besvärlig för våra bevingade vänner. Alla som har möjlighet uppmanas därför att hjälpa till med utfordringen. Det ger tusenfalt igen i form av tillfredsställelse att se alla dessa småfåglar vid fågelbordet. Ute på landet är det i första hand solrosfrön som lockar talgoxar,



blåmesar och domherrar. Inne i stan kanske det passar bättre med viltfröblandning eftersom matgästerna ofta består av sparvar.



Välkommen till Tomasboda hälsar Kicki, Jörgen och Elisabeth.

Ingen servering utan scouterna

Scouterna svarar för en oerhört viktig del av verksamheten vid Kilsbergsstugan. Utan deras service helg efter helg under hela vinterhalvåret skulle inte skidåkarna kunna njuta av den goa stugvärmen eller en mugg värmande kaffe med gott bröd. Många kanske ser det som en självklarhet att Jörgen, Kicki och Elisabeth tillsammans med alla andra frivilliga bara skall finnas där, men då skall man veta vilket jobb som verkligen läggs ner.

Innan de första gästerna anländer skall det bäras in ved och brasorna skall tändas.

Vidare skall det tas in vatten och stugan skall ställas i ordning innan det är dags att servera den första rykande muggen kaffe eller choklad.

När dagen sedan är slut och det börjar mörkna skall allt plockas undan, det sista skall diskas upp och det skall låsas i redskapsbodarna och i stugan. Långt efter det att de sista skidåkarna gett sig av är det äntligen dags för de tjänstgörande scouterna att ta sig hemåt.

TEXT: Kjell Stockhaus FOTO: Håkan Åvall



Åke Olsson med sin klarinett ledde musikgissningentillsammans med övriga i "De va då de"

Ingen succé att köra bil under mörka höstkvällar

Börjar det bli lite för besvärligt att köra bil i mörka höstkvällar? Är det möjligen bättre att vi träffas innan mörkrets inbrott för att slippa regn och rusk i kombination med kompakt mörker? Årets samarrangemang med Kilsbergens Hembygdsförening i Nytorp 13 oktober blev sannerligen ingen publiksuccé.



Jörgen Westman och Lars Stjärnkvis representerade vår förening den här kvällen.

På programmet stod underhållning inklusive musikquiz med gruppen "de va då de". Precis som gruppens namn antyder handlade det om musik från förr, och det var faktiskt synd att inte flera kom för njuta av kvällen. Medlemmarna från Föreningen Kilsbergstugan kunde räknas på ena handens fingrar, och Hembygdsföreningens medlemmar var inte särskilt många flera. Underhållningen var emellertid mycket trevlig. Under ledning av klarinettisten Åke Olsson framfördes många av 40 - 50 och 60-talens populäraste musik, och hela framförandet kryddades med lättsam musikgissning. Under en paus i programmet serverades kaffe med dopp, och kvällen rundades av med prisutdelning efter musikgissningen.

Men frågan som ställdes i ingressen kvarstår. Skall vi möjligen satsa på att arrangera våra träffar under tidig eftermiddag när hösten har gjort entré och mörkret faller på?

KJELL STOCKHAUS

Intressant utflykt till kalkstensgruvor

Ett 15-tal representanter från Föreningen Kilsbergstugans styrelse och servicegrupp besökte i höstas Limstensgruvorna och Mullhyttans hembygdsgård. Först gick färden till Tryggeboda och till de gamla kalkstensgruvorna med spår från 1800-talets brytning.

Kalksten, eller limsten, var en viktig del i järnframställningen runt om i bergslagen och i Tryggeboda upphörde verksamheten i slutet av 1800-talet. Idag kan 12 meter höga öppningar och valv skådas på platsen för kalkstensbrottet.



Dagen avslutades med ett besök hos Mullhyttans Hembygdsförening och den gamla fina hembygdsgården med sin unika kvarn och den gamla ramsågen.



Tomasbodagen firades i strålande sensommarsol



Dragspelmusik och sommar. Kumla Musiksällskap bjöd på många klämmiga låtar.

Tomasbodadagen firades en av de sista dagarna i augusti i strålande sensommarsol. Det var en tämligen vältalig publik som hade samlats framför den soliga södra gaveln av Kilsbergsstugan för att njuta av musiker från Kumla Musiksällskap.

Dagen inleddes av föreningens ordförande Lennart Nyström som hälsade alla närvarande välkomna. Efter musikstunden följde allmän samvaro under trivsamma former där man kunde duka upp kaffekorgens innehåll under bar himmel.



Soliga södra gaveln. Besökarna vid Tomasbodadagen kunde njuta av en härlig sensommardag.



Föryngring är ett måste för Föreningen Kilsbergsstugan

I anslutning till årsmötet i juni framfördes flera uttalanden om vikten av att föryngra medlemsstaben i främst Servicegruppen. För 10 år sedan var det inga problem för medlemmarna i gruppen att svara för skötseln vid Tomasboda. Men nu är de yngsta, men några få undantag, närmare 80 år eller äldre, och det blir allt svårare att klara av allt som skall göras.

Framför allt vid arbetsdagarna vår och höst då det skall huggas och köras ved, ängarna skall slåttas och gräset tas om hand.

Försök har gjorts att få med flera yngre i vår verksamhet, men de som kan var aktuella i

åldrar från 40-50 år och uppåt står mitt i livet med arbeten och familj och har svårt att få tiden att räcka till. Den lilla fritid man har vill man istället ägna åt rekreation.

Bland annat att vistas vid Tomasboda såväl sommar som vinter. Problemet blir något av ett moment 22; man vill gärna ha del av kakan men ogärna hjälpa till att baka den. Årsmötet i juni beslutade dock att var och en av medlemmarna skall göra ett allvarligt försök att rekrytera yngre medlemmar som på sikt kan ta över verksamheten så att Tomasboda även i framtiden kan vara en oas i Kilsbergen.

KJELL STOCKHAUS